

PROTESTANTSE GEMEENTE NOORDWIJK

**Orde van dienst zondag 14 januari 2018,
Tweede zondag na Epifanie, Buurtkerk
Kleur: wit – kleur van het feest**

Feest van de doop

Preludium

Welkom en mededelingen door de ouderling v.d.

OP EN OVER DE DREMPEL...

(gemeente gaat staan)

Morgenlied: Lied 216 – Dit is een morgen...

Groet, bemoediging en drempelgebed

Vg. De Heer zij met u

A. **ook met u zij de Heer.**

Vg. Onze hulp is in de naam van de Heer

A. **die hemel en aarde gemaakt heeft.**

Vg. Die trouw houdt tot in eeuwigheid

A. **en niet loslaat het werk van zijn handen.**

Korte stilte...

Vg. Geef dat wij ons welkom voelen, goede God,

A. **dat wij thuis mogen zijn bij U.**

Vg. Vergeef ons wat niet goed is

A. **en stel ons in de ruimte van uw liefde. Amen.**

(gemeente gaat zitten)

Psalm van deze doopzondag:

Lied 8b – Zie de zon, zie de maan...

...MET DE WERELD OM ONS HEEN...

**Stilstaan bij de nood van de wereld, afgesloten
met lied 299j:1,2** – Om de wereld en de dieren...

Glorialied: Lied 304 – Zing van de Vader...

...VERZAMELD ROND DE SCHRIFTEN...

Gebed bij de opening van de Schriften

Moment met de kinderen...die daarna naar hun eigen ruimte gaan...

Profetenlezing: Jesaja 62:1-5

Evangelielezing: Johannes 2:1-11

Loflied: Lied 526 – Juich voor de koning...

Uitleg en verkondiging

Zingen: Heer, ik kom tot U (Ev. Liedbundel 226)

Solo:



1. Heer, ik kom tot U, neem mijn hart, ver-an-der mij.
Als ik U ont-moet vind ik rust bij U.
Want, Heer, ik heb ont-dekt dat, als ik aan uw
voe-ten ben, - trots en twij-fel wij - ken
voor de kracht van uw lief - de.

Allen:

refrein:



Houd mij vast, laat uw lief-de stro - men.
Houd mij vast, heel dicht bij uw hart.
Ik voel uw kracht en stijg op als een a - rend.
Dan zweef ik op de wind, ge-dra-gen door uw
Geest en de kracht van uw lief - de.

Solo:

2. Heer, kom dichterbij,
dan kan ik uw schoonheid zien
en uw liefde voelen, diep in mij.
En, Heer, leer mij uw wil
zodat ik u steeds dienen kan.
en elke dag mag leven
door de kracht van uw liefde.

Allen: Refrein... (en dan de laatste zin 2x herhalen: Dan zweef ik...)

...BEWOGEN DOOR DE GEEST...

De kinderen komen terug en de dopeling wordt binnengebracht

De dopeling wordt voorgesteld aan de gemeente.

Doopgebed

(Gods weg van bevrijding gaat vaak door het water heen. De watervloed symboliseert chaos en dood en de God van Israël draagt zijn volk daar doorheen en geeft een nieuw begin. Wij danken daarvoor en bidden voor de dopeling en zijn ouders)

(gemeente gaat staan)

Doopgedachtenis en geloofsbelijdenis.

U allen, hier samengekomen rond de doopvont om getuigen te worden van de doop van dit kind, gedenk uw eigen doop, of -als u niet gedoopt bent- versta de diepgang ervan en wil in alle vrijheid antwoord geven op de volgende vragen:

Wilt u de Heer, uw God dienen en naar zijn stem horen?

Wilt u zich verzetten tegen alle machten die als goden over u willen heersen?

Wilt u ieder slavenjuk afwerpen en leven in de vrijheid van Gods kinderen?

G. JA, DAT WIL IK

Gelooft u in God, de Vader, onze Schepper en Verlosser?

Gelooft u in Jezus Christus, zijn Zoon, onze gekruisigde en opgestane Heer?

Gelooft u in de Heilige Geest die ons leven vernieuwt?

G. JA, IK GELOOF.

(gemeente gaat zitten)

Doopvragen aan de ouders van de dopeling:

Vertrouw je je kind toe aan God
in goede en kwade dagen,
in voorspoed en in tegenspoed?

Wil je leven voor je kind, het behoeden en leiden
en ben je bereid te aanvaarden,
dat hij eenmaal het ouderlijk huis
zal verlaten en in vrijheid
zijn eigen weg in de wereld zal gaan?

Belooft u het evangelie van Jezus
Christus aan het kind door te geven
en hem te laten opgroeien
in zijn gemeenschap van Schrift en Tafel,
opdat hij eenmaal zal kunnen beamen
wat met de doop gegeven is?

Antwoord: **JA, VAN HARTE.**

Roeping van de gemeente.

Gemeente, wilt ook u dit kind ontvangen
in uw midden om hem in woord en daad te
bewaren bij het hartsgeheim van de gemeente,
opdat hij zijn doop zal leren verstaan?

Antwoord van de gemeente: **JA, VAN HARTE**

Gedicht: Ik wens jou... (*zie achterkant liturgie*)

Zingen dooplied: Lied 354:1,2,3,4

Het doopwater wordt in de doopvont gegoten.

De doop wordt bediend.

**De doopkaars wordt aangestoken aan de Paaskaars,
het licht van de opstanding, en wordt overhandigd.**

Zingen: Lied 354:5

Het blaadje met naam en doopdatum wordt in de boom gehangen

Gelukwensen met geschenken

...DANKEND EN DELEND...

**Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Inzameling van de gaven**

...OP WEG MET DE ZEGEN

(gemeente gaat staan)

Slotlied: Lied 423 – Nu wij uiteengaan...

Wegzending en zegen. G. zingt AMEN

Postludium

U kunt de ouders gelukwensen aan de zijkant bij de avondmaalstafel

Welkom bij de ontmoeting rond koffie/thee/limonade achter in de kerk

Als u als gast aanwezig bent in deze dienst en u wilt meer weten over de protestantse gemeente Noordwijk, dan kunt u zich na de dienst wenden tot de ouderling of de predikant of de website www.pkn-noordwijk.nl raadplegen.

Deze dienst is terug te zien en te luisteren op kerkomroep.nl

*In deze dienst was ds. Simon Dingemanse de voorganger
en Jan van Duin de organist*

*Muzikale medewerking werd verleend door Lisanne Barnhoorn
(zang) en Matthijs van der Meulen (gitaar)*

*In deze dienst werd Fedde Jan Karl gedoopt, zoon van Hermen en
Joyce ter Harmsel – Zijlstra en broertje van Quinten (Toekomstig
adres: Dobbelmannduin 9; momenteel tijdelijk Duinweg 14)*

IK WENS JOU

Ik wens jou een dak boven je hoofd,
dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood,
dat je rustig slapen kunt, de hele nacht,
dat de liefde van je leven op je wacht.

Ik wens jou genoeg om door te gaan,
dat je rijkdom vindt door ook van weinig te bestaan,
ik wens jou volle dagen toe en vrije tijd
met kinderen om je heen, tot aan het eind,

een muur voor de wind
en een vuur voor de kou
een jas voor de regen
en een vriend dichtbij jou.

Ik wens jou vrede toe om wie je bent,
dat je lacht en huilt met alle mensen die je kent,
dat de liefde aan je hart vervulling geeft
in elk van de seizoenen dat je leeft,

een muur voor de wind
en een vuur voor de kou
een jas voor de regen
en een vriend dichtbij jou.

Ik bescherm je voor de wind en vind voor jou een schuilplaats,
in de nacht maak ik een vuur, want dan word jij niet bang,
in het donker loop ik naast je als een trouwe engel,
ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang.

(Oorspr. Titel: May you have; t. Trinity; vert. Elly Zuiderveld)