



ZONDAGSBRIEF

Jaargang 16 – nummer 43 – 22 oktober 2017

Inleveren kopij: Bij voorkeur via E-mail, voor donderdag 18:00 uur bij de redactie: zondagsbrief@pkn-noordwijk.nl
Peter Barnhoorn, Duinweg 34, tel.: 071-3646531 / Eduard Smit, Schoolstraat 58, tel.: 071-3614346

Meer informatie vindt u op de website www.pkn-noordwijk.nl

Buurtkerk:

Heilig Avondmaal

10:00 uur

Voorganger:

Ds. Janneke Nijboer

Ouderling van Dienst:

Mirjam Varkevisser

Organist:

Jan van Duin

Oppasdienst: Pastorie

Bel uiterlijk zaterdag 18:00 uur

Corina Steketeer 071-3610580/

Ria Timan 071-3613888

Kindernevendienst:

Geen kindernevendienst

Bloemengroet:

Dhr./mevr. Duindam, Van
de Mortelstraat 120

Oude Jeroenskerk:

Doopdienst

10:00 uur

Voorganger:

Ds. Simon Dingemans

Ouderling van Dienst:

Elco Fritzsche

Organist:

Jaco van Leeuwen

Oppasdienst

Kindernevendienst:

Groep 1 t/m 8 basisschool

Bloemengroet:

Mevr. Alja de Jong,
Breloftpark 15

Beide Kerken:

Collectes:

1° Diaconie

2° Plaatselijke Kerk

Bij de kindernevendienst:

Kerk/Schoolproject

Koffiedrinken na de dienst

Volgende week:

Buurtkerk:

10.00 uur Voorganger:

Ds. Simon Dingemans

Organist: Bas van Beek

Oude Jeroenskerk:

10.00 uur Voorganger:

Ds. S. ten Heuw, Leiden

Organist: Jaco van

Leeuwen

*Als u als gast aanwezig bent in deze dienst en u wilt meer weten over de protestantse
wijkgemeente Noordwijk, dan kunt u zich na de dienst wenden tot de ouderling of de
predikant*

Pastoraat

Kindernevendienst

Vandaag is er geen kindernevendienst in de Buurtkerk. Achter in de kerk staat materiaal voor de kinderen die aanwezig zijn.

Bijbelkring

Maandagmorgen 23 oktober bijbelkring van 9.30-11.00 uur in de Koepel van de Buurtkerk.

Catch of the Day Special!

Vrijdag 27 oktober organiseert Windkracht 3pt0 een maaltijd met een goed gesprek. Speciale gast is dominee Baardmans, alias van Jan Willem van der Straaten. Deze frisse dertiger en theoloog preekt vooral via zijn vlogs op YouTube. Zijn filmpjes worden ook uitgezonden op de website van de Evangelische Omroep. Jan Willem heeft een bijzondere kijk op het leven en geloof. Tijdens deze maaltijd vertelt hij over zichzelf en gaan wij met hem in gesprek. In verband met de catering willen wij dat jij je uiterlijk woensdag 25 oktober aanmeldt via: Windkracht3pt0@gmail.com. Je bent welkom vrijdag 27 oktober van 19.00 uur tot 21.30 uur in het Windkrachthuis, Hoofdstraat 8 in Noordwijk. De bijdrage in de kosten is €10,00 voor de maaltijd, drankjes en een super goed gesprek!



(dominee Baardmans)

Gelegenheidskoor

Op zaterdagochtend 4 en 11 november zullen er van 10.00-12.00 uur twee open koorrepetities in de Oude Jeroenskerk worden gehouden o.l.v. Jaco van Leeuwen waarin een aantal Lutherliederen wordt ingestudeerd. U bent van harte welkom om mee te doen. Speciale zangervaring is niet nodig. In de gezamenlijke dienst van 12 november in de Oude Jeroenskerk zal het gelegenheidskoor muzikale medewerking verlenen. Aanmelding graag vóór 1 november bij Cor van der Niet, email cjvanderniet@casema.nl, 071 3610989.

Zondagsbrief per E-mail ontvangen

Aanmelden: Mail 'Zondagsbrief start'; Afmelden: Mail 'Zondagsbrief Stop' naar zondagsbrief@pkn-noordwijk.nl

Buurtkerk 5^e zondag van de herfst 22 oktober 2017

- Orgelspel: Preludium en Fuga in Bes van J.K. Simon
Andante van J.L. Krebs

VAN BUITEN NAAR BINNEN

- Woord van welkom

Gemeente gaat staan

- Psalm van de zondag **psalm 103: 1, 3**
- Stilte
- Groet
v. De Heer zij met u.
g. ook met u zij de Heer
- Bemoediging
v. Onze hulp is in de naam van de Heer
g. die hemel en aarde gemaakt heeft.

- Drempelgebed

Gemeente gaat zitten

- Vervolg psalm van de zondag **psalm 103: 5**
- Kyrie, **lied 301k**
- Gloria **lied 707: 1, 2, 3**

RONDOM DE SCHRIFTEN

- Gebed van de zondag
- Eerste lezing Genesis 18: 1 - 15
- Antwoordlied Het lied van Sara
(melodie lied 910, tekst: Janneke Nijboer)
Ik kan het niet geloven
er hoont in mij een lach.
Hoe kan iemand beloven
op deze najaarsdag,
dat ik nog vrucht zou dragen
een kind in eigen schoot?
Mijn weg van levensdagen
loopt winterwaarts en dood!
- Tweede lezing Genesis 21: 1 - 7
- Antwoordlied Het lied van Sara
Bijna niet te geloven!
Er woont in mij een lach* :
het kind dat God beloofde,
toen ik geen toekomst zag.
Fier treed ik nu naar buiten,
het najaar lente blijkt
mijn vreugde wil ik uiten
de koningin** te rijk!

Voor wie het durft geloven,
de lach van Gods gelaat,
komt bitterheid te boven
en leeft in blijde staat.
De stem die ons de hoop geeft,
op volle zomerbloei
voltooit wat Hij beloofd heeft,
het Rijk dat in ons groeit.

* De naam van het kind van Sara, Isaäk betekent;
God heeft gelachen, of God heeft iemand aan
het lachen gemaakt.

** De naam Sara betekent: Vorstin, koningin

- Preek

- Geloofslied **lied 837: 1, 4**

DIENST AAN DE WERELD

Gemeente gaat staan

- Gedachtenis
- Gedachtenislied: Uit de oude bundel **lied 178 vers 7**
"Ruwe stormen mogen woeden"

Gemeente gaat zitten

- Dank en voorbeden,
- Gaven delen

DIENST VAN DE TAFEL

Gemeente maakt een kring rond de tafel van de Heer

- v. De Heer zal bij u zijn.
g. De Heer zal u bewaren.
v. Verheft uw harten.
g. Wij zijn met ons hart bij de Heer.
v. Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
g. Hij is onze dankbaarheid waardig.
- Tafelgebed
Gezegend, o... van ons.
- Heilig en gezegend melodie lied 405
Heilig, heilig, heilig! Heer van alle machten!
Hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid,
Zegen, hosianna, Hem die wij verwachten,
Komt in de naam des Heren en bevrijdt.
- Vervolg Tafelgebed
Door Jezus ...te gedenken'.
- Gedachtenis (uit lied 403a)



- ~~Vervolg Tafelgebed~~
Gedenk Gij...en vrede.
- Lam Gods **lied 408d** (in wisselzang)
- Vervolg Tafelgebed
Vernieuw het ...in allen'.
- Gebed des Heren
- Vredegroet
- Communie

Tijdens het rondgaan van brood en wijn zingen wij:
lied 900

- Dankgebed

VAN BINNEN NAAR BUITEN

Gemeente gaat staan

- Slotlied **lied 1014: 1, 2, 3, 4, 5**
- Heenzending en zegen
- Beaming
g. Amen, amen, amen.
- Orgelspel:
Dank sei Dir, Herr van G.F. Handel