



ZONDAGSBRIEF

Jaargang 17 – nummer 20 – 27 mei 2018

Inleveren kopij: Bij voorkeur via E-mail, voor donderdag 18:00 uur bij de redactie: zondagbrief@pkn-noordwijk.nl
Peter Barnhoorn, Duinweg 34, tel.: 071-3646531 / Eduard Smit, Schoolstraat 58, tel.: 071-3614346

www.pkn-noordwijk.nl

www.facebook.com/ProtestantseKerkNoordwijk/

Buurtkerk:

10:00 uur

Voorganger:

Ds. Simon Dingemanse

Ouderling van Dienst:

Nelie van den Oever

Pianisten:

Anita Minnema en Michiel van Essen

Oppasdienst:

Bel uiterlijk zaterdag 18:00 uur

Corina Steketee 071-3610580/

Ria Timan 071-3613888

Kindernevendienst:

Groep 1 t/m 8 basisschool

Bloemengroet:

Dhr. Leen Schouten,
Hondsdrachhof 2, Voorhout

Oude Jeroenskerk:

Heilig Avondmaal

10:00 uur

Voorganger:

Ds. Gert Binnendijk

Ouderling van Dienst:

Jitske Stafleu

Organist:

Jaco van Leeuwen

Oppasdienst

Kindernevendienst:

Groep 1 t/m 8 basisschool

Bloemengroet:

Mevr. Palm- v/d Kwaak,
Heilige Geestweg 40a

Beide Kerken:

Collectes:

1^o Diaconie:

Kosten Kerkomroep

2^o Plaatselijke Kerk

Bij de kindernevendienst:

Kerk/Schoolproject

Koffiedrinken na de dienst

Volgende week:

Buurtkerk:

10.00 uur Voorganger:

Dhr. Nico Binnendijk

Organist: Jan van Duin

Oude Jeroenskerk:

Belijdenis

10.00 uur Voorgangers:

Ds. Simon Dingemanse en

ds. Petra van der Burg

Organist: Jaco van

Leeuwen

Als u gast bent in deze dienst en u wilt meer weten over de protestantse wijkgemeente Noordwijk, dan kunt u zich na de dienst wenden tot de ouderling of de predikant

Pastoraat

Belijdenis

Volgende week zondag is er in de Oude Jeroenskerk een belijdenisdienst waarin Ben Vink, Ingeborg Rappard, Lisanne Barnhoorn en Matthijs van der Meulen belijdenis van hun geloof doen. Voorgangers zijn ds. Petra v.d. Burg en ds. Simon Dingemans. Muzikale medewerking door Bright 2.0



De Kerk B(lee)oit

Op 9 en 10 juni vinden de Open Tuindagen met de Markt onder de Linden plaats in Noordwijk Binnen. De Diaconie opent in het koor van de kerk weer het kerkcafé, voor een kopje koffie of thee en gebak en zorgen dat er tegen betaling de (schone) toiletten beschikbaar zijn. In de kerk zijn exposities en muzikale optredens. De opbrengsten gaan naar het Diaconale project JETTY en het Picihuis in Roemenië. Als u taart en/of koek voor ons wil bakken wilt u dat dan doorgeven aan Marjo van Vliet, tel. 071-3613705, vliet1953@gmail.com ?

Grote letterliederblad

We willen in de zomerperiode graag voor elke zondagse dienst een grote letterliedblad (soms ook een liturgie) invoeren voor kerkgangers in de Oude Jeroenskerk die slechtziend zijn. Het zou fijn zijn als een paar mensen zouden willen helpen dit te realiseren. Als bijvoorbeeld vier mensen mee zouden doen, dan ben je eenmaal per vier maanden een maand aan de beurt en in die maand is het per week een half uurtje werk.

Is dat iets voor u of jou? Meld je dan na de dienst bij ds. Simon Dingemanse of mail hem (simondingemanse@gmail.com)

Zondagsbrief per E-mail ontvangen

Aanmelden: Mail 'Zondagsbrief start'; Afmelden: Mail 'Zondagsbrief

Stop' naar zondagbrief@tele2.nl

PROTESTANTSE GEMEENTE NOORDWIJK

**Orde van dienst zondag 27 mei 2018,
Zondag Trinitatis (van de Drieëenheid)
Buurtkerk**

Preludium

Welkom en mededelingen door de ouderling v.d.

OP EN OVER DE DREMPEL...

(gemeente gaat staan)

**Aanvangslied – psalm van de zondag:
Lied 216 – Dit is een morgen...**

Groet, bemoediging en gezongen drempelgebed

Vg. De Heer zij met u

A. **ook met u zij de Heer.**

Vg. Onze hulp is in de naam van de Heer

A. **die hemel en aarde gemaakt heeft.**

Vg. Die trouw houdt tot in eeuwigheid

A. **en niet loslaat het werk van zijn handen.**

Korte stilte...

Zingen psalm van de zondag: Lied 8b Zie de zon...

(gemeente gaat zitten)

...MET DE WERELD OM ONS HEEN...

Gebed om ontferming, afgesloten met
lied 301f – Heer, ontferm U (beurtzang)

Loflied: Zing voor Gods licht

(Ionabundel, lied 6, m. lied 868)

Zing voor Gods licht

dat de schepping nieuw kleurt in de morgen,

opklimt ten hemel

met slingers wit en sluierwolken.

Zonstrelend zacht na een verkwikkende nacht,

aarde leeft op als herboren.

Zing voor Gods kracht

die de ketenen breekt die ons binden,

duister verdrijft

wanneer wanhoop en angst ons verblinden.

Wat ons beschaamt, mag in haar liefde bestaan.

Zij zoekt ons teder te vinden.

Zing voor Gods recht

dat de machthebbers mores zal leren,

arglist ontmaskert,

uiteenjaagt wie trots paraderen.

Recht, levend recht dat onderdrukking beslecht

en ons tot vrijheid doet keren.

Zing voor de heiligen,

zij gaan ons voor in geloven.

Als wij vermoeid

niet meer kunnen, staan zij ons voor ogen.

Zij leven klaar; de nieuwe schepping is daar:

mensen door Gods Geest bewogen.

...VERZAMELD ROND DE SCHRIFTEN...

Gebed bij de opening van de Schriften

Moment met de kinderen... die daarna naar hun eigen ruimte gaan...

Thoralezing: Exodus 3:1-6

Zingen: Lied 527 – Uit uw hemel zonder grenzen...

Evangelielezing: Johannes 3:1-16

Lofprijzing: Lied 339a – U komt de lof toe...

Uitleg en verkondiging

Zingen: Lied 686 – De Geest des Heren heeft...

De kinderen komen terug...

...DANKEND EN DELEND...

**Dankgebed, voorbeden, stil gebed,
gezongen Onze Vader – lied 1006**

Inzameling van de gaven

...OP WEG MET DE ZEGEN

(gemeente gaat staan)

Slotlied: Lied 704 – Dank, dank nu allen God...

Wegzending en zegen. G. zingt AMEN

Postludium

**Welkom bij de ontmoeting rond
koffie/thee/limonade achter in de kerk**

Als u als gast aanwezig bent in deze dienst en u wilt meer weten over de protestantse gemeente Noordwijk, dan kunt u zich na de dienst wenden tot de ouderling of de predikant of de website www.pkn-noordwijk.nl raadplegen.

Deze dienst is terug te zien en te luisteren op kerkoproep.nl

Dienst van Schrift en Tafel
op zondag 27 mei 2018 in de Oude Jeroenskerk
Zondag na Pinksteren: Trinitatis (Drie-eenheid)

Orgelspel

VOORBEREIDING

Welkom en mededelingen

Aansteken van de kaarsen

iedereen gaat staan

Introituspsalm

Psalm 149: 1 Halleluja, laat opgetogen

Moment van stilte, votum en groet

Psalm 149: 2

iedereen gaat zitten

Smeekgebed en woord van bevrijding

Lied 686: 1,2,3 De Geest de Heren heeft

Gesprek met de kinderen

Lied 779: 1,2,4,5,7 In de ongerepte morgen

Onder het naspel kunnen de kinderen naar de nevendienst

DIENST VAN DE SCHRIFT

Gebed bij de opening van het Woord

Schriftlezing: Johannes 2: 23 – 3:16

Zingen:

Gezang 487 (LvdK): 1,2,3

De Heer heeft mij gezien en onverwacht

- 1 De Heer heeft mij gezien en onverwacht
ben ik opnieuw geboren en getogen.
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht,
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.
Zo komt Hij steeds met stille overmacht
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen.
- 2 Hij doet met ons, Hij gaat ons in en uit.
Heeft in zijn handen onze naam geschreven.
De Heer wil ons bewonen als zijn huis,
plant als een boom in ons zijn eigen leven,
wil met ons spelen, neemt ons tot zijn bruid
en wat wij zijn, Hij heeft het ons gegeven.

- 3 Gij geeft het uw beminden in de slaap,
Gij zaait uw naam in onze diepste dromen,
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt -
zoals de regen neerdaalt in de bomen,
zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat,
zo zult Gij uw beminden overkomen.

Preek

Zingen:

Lied 346: 1 – 10 Roept God een mens tot leven

DIENST VAN DE TAFEL

Inzameling

tijdens de inzameling wordt de tafel klaargemaakt

Uitnodiging

Vredegroet

Tafelgebed

Zingen: Lied 404^e **Sanctus- en Benedictushymne**

Tafelgebed (vervolg)

Stil gebed

Onze Vader

Zingen: Lied 408^e **Agnus Dei**

(N.B.: De eerste 3 regels worden herhaald)

*ambtsdragers komen achter de tafel staan en breken samen
met de voorganger het brood*

Instellingswoorden

Delen van brood en wijn

Stilte

Dankzegging

*de kleinste kinderen mogen uit de oppas worden opgehaald
iedereen gaat staan*

Zingen:

Lied 705: 1, 2 en 3 Ere zij aan God, de Vader

Zegen, gevolgd door gezongen amen

Uitdoven van de kaarsen

Orgelspel