

The Circle of Life



Welkom in de jongerenviering

op 10 juni 2018 in de Oude Jeroenskerk te Noordwijk.
Voorgangers: ouderling-jeugdwerker Peter van der Beek
dominee Janneke Nijboer
m.m.v. Delight

deze dienst is voorbereid in samenwerking met de GJV

Woord van Welkom

Aansteken kaarsen op tafel

In de kerk is de bijbel het belangrijkste boek. De bijbel bestaat uit twee delen, daarom staan er twee kaarsen op tafel. Door ze aan te steken laten wij zien dat het licht van de hele bijbel valt op de viering.

allen gaan staan

Openingslied **Lied 216: 1, 2, 3**

Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingen de vogels, geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord.

Dauw op de aarde zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet het is goed.

Dag van mij leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

Openingswoord

v. Vrede voor jou,
 God om je heen,
 ruimte om jezelf te zijn!

allen gaan zitten

Uitleg bij de viering

Themalied	Circle of life
God	gouden kaars
Stilte	zandkleurige kaars
Ik	kleine witte kaars

Gebed

Doop grote witte kaars

*Je bent uitgenodigd een zegening met water te ontvangen.
Peter en Janneke staan klaar bij de doopvont om je met een
kruisteken op je voorhoofd te zegenen. Ze zeggen daarbij:
De Geest die levend maakt!*

Tijdens het zegenen wordt er gezongen:

Lied Opwekking 488

Heer ik kom tot U,
neem mijn hart, verander mij.
Als ik U ontmoet vind ik rust bij U.
Want Heer ik heb ontdekt,
dat als ik aan uw voeten ben,
trots en twijfel wijken
voor de kracht van uw liefde

refrein:

Houd mij vast, laat uw liefde stromen.
Houd mij vast, heel dicht bij uw hart.
Ik voel uw kracht, en stijg op als een arend.
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw geest,
en de kracht van Uw liefde

Heer kom dichterbij,
dan kan ik uw schoonheid zien

en uw liefde voelen, diep in mij.
En Heer, leer mij U wil
zodat ik U steeds dienen kan
en elke dag mag leven
door de kracht van uw liefde. *refrein*

Oh, Houd mij vast, laat uw liefde stromen.
Houd mij vast, heel dicht bij uw hart
Ja, Ik voel uw kracht, en stijg op als een arend.

Dan zweef ik op de wind,
gedragen door Uw geest,
en de kracht van Uw liefde (3x)

Woestijn zandkleurige kaars

Lezing Prediker 1: 2 – 1

Uitleg

Relax blauwe kaars

Lied Opwekking 717
Stil mijn ziel wees stil en wees niet bang
voor de onzekerheid van morgen
God omgeeft je steeds
Hij is er bij in je beproevingen en zorgen
God U bent mijn God en ik vertrouw op U
en zal niet wankelen.
Vredevorst vernieuw een
vaste geest binnen in mij
die rust in U alleen.

Stil mijn ziel wees stil en dwaal niet af
dwars door het dal zal Hij je leiden
stil, vertrouw op Hem
en hef je schild tegen de pijlen van verleiding
God U bent mijn God
Stil mijn ziel wees stil en laat nooit los
de waarheid die je steeds omarmd heeft.
Wacht, wacht op de Heer
de zwartste nacht
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt

God U bent mijn God
Ik rust in U alleen (2x)

Liefde rode kaarsen

Met wie ben jij verbonden?

Lied 289: 1, 2, 3

Heer uw licht en uw liefde schittert
Schijnt in donkere diepten, schittert:
Jezus, licht voor de wereld, verlicht ons
Door de waarheid die u geeft, bevrijd ons.
Schijn op mij, schijn op mij.

Refrein:

Kom, Jezus, kom, vul dit land met uw Vaders glorie;
Blaas, Geest, ons aan, zet ons hart in vlam,
Stroom, overstroom alle naties met uw genade.
Geef ons uw woord, Heer, ontsteek hier uw licht

Heer, ik kom in uw stralend schijnsel,
uit de schaduw in uw nabijheid;
door uw Zoon mag ik staan in uw luister

gezeten op de troon.
Bergen buigen neer,
de zee verheft haar stem
voor de allerhoogste Heer.

Prijs Adonai, wanneer de zon opkomt
totdat ze ondergaat.
Prijs Adonai, alle naties van de aard'
alle heiligen; aanbid Hem.

allen staan

Heenzending en zegen

Slotlied Lied 872
(*vertaling: Zing Amen. Wij prijzen God.*)

Voorzang: Masithi!

Allen: Amen, siyakudumisa.

Voorzang: Masithi!

Allen: Amen, siyakudumisa.

Voorzang: Masithi!

Allen: Amen, Bawo, Amen, Bawo

Amen, siyakudumisa.

doven van de kaarsen op tafel en in de kring

-0-

Toelichting bij de levensparels

Een Lutherse Bisschop uit Zweden, Martin Lönnebo wilde een soort rozenkrans bedenken voor protestanten. Andere godsdiensten kennen deze traditie ook van een kralensnoer waarbij mensen gebeden kunnen zeggen en daardoor nadenken over wie ze zelf zijn en wie God voor hen kan zijn. Hij verzoon van alles en de ketting werd enorm lang. Toen beseftte hij, dat hij een keus moest maken. Hij besloot

kernmomenten van een mensenleven te verbinden aan de parels, als de cirkelgang van het leven.
 Je kunt de armband gebruiken om bij te mediteren, te bidden, of zoals wij vandaag doen te vieren.

A-kaart

Mijn favoriete vakantieland is Frankrijk	Ik ben dol op lezen	Ik draag lenzen
Mijn lievelingskleur is blauw	Ik ben in Noordwijk geboren	Ik heb ruzie met iemand
Ik ben verliefd	Ik heb de Lion King gezien	Ik houd van voetbal

B-kaart

Mijn favoriete vakantieland is niet Frankrijk	Ik ben niet dol op lezen	Ik draag geen lenzen
Mijn lievelingskleur is niet blauw	Ik ben niet in Noordwijk geboren	Ik heb geen ruzie met iemand
Ik ben niet verliefd	Ik heb de Lion King niet gezien	Ik houd niet van voetbal