



ZONDAGSBRIEF

Jaargang 17 – nummer 29 – 29 juli 2018

Inleveren kopij: Bij voorkeur via E-mail, voor donderdag 18:00 uur bij de redactie: zonadgsbrief@pkn-noordwijk.nl
Peter Barnhoorn, Duinweg 34, tel.: 071-3646531 / Eduard Smit, Schoolstraat 58, tel.: 071-3614346

Buurtkerk:

Gezamenlijke dienst

10:00 uur

Voorganger:

Ds. Simon Dingemane

Ouderling van Dienst:

Corrie van Hoek

Organist:

Jan van Duin

Oppasdienst: Na opgave

Kindernevendienst:

Groep 1 t/m 8 basisschool

Bloemengroet:

Mevr. A.E. Barnhoorn-de

Vos, Groot Hoogwaak 17

en

mevr. Ineke v.d. Niet,

Thijs v.d. Lindestraat 4

Collectes:

1° Diaconie

2° Plaatselijke Kerk

Bij de kindernevendienst:

Kerk/Schoolproject

Koffiedrinken na de dienst

Oude Jeroenskerk:

Geen dienst

Volgende week:

Buurtkerk:

10.00 uur Voorganger:

Ds. Gert Binnendijk

Organist: Bas van Beek

Oude Jeroenskerk:

10.00 uur Voorganger:

Ds. Simon Dingemane

Organist: Jaco van

Leeuwen

www.pkn-noordwijk.nl

www.facebook.com/ProtestantseKerkNoordwijk/

Als u gast bent in deze dienst en u wilt meer weten over de protestantse wijkgemeente Noordwijk, dan kunt u zich na de dienst wenden tot de ouderling of de predikant

Pastoraat

Huwelijksjubileum

Kindernevendienst in de zomervakantie

Vanwege de zomervakantie (t/m 26 aug) zal er steeds in één van beide kerken kindernevendienst zijn:

Vandaag is er kindernevendienst in de Buurtkerk

Volgende week is er kindernevendienst in de Oude Jeroenskerk

12 augustus is er kindernevendienst in de Buurtkerk

19 augustus is er kindernevendienst in de Oude Jeroenskerk

26 augustus is er kindernevendienst in de Buurtkerk

In beide kerken zijn er alternatieven voorhanden, zoals een kastje met materialen bij de tafel achter in de Buurtkerk en bij het koor van de Oude Jeroenskerk. In de Oude Jeroenskerk zijn er een aantal oppasoma's die de kinderen die er zijn kunnen begeleiden.

Startzondag

Met allerlei zonnige herinneringen kunnen we het nieuwe seizoen weer beginnen. Om dit met elkaar te markeren komen wij bij elkaar op de Startzondag! Dit jaar houden we deze op zondag 9 september om 10.00 uur. Het is een openluchtdienst, maar we beginnen in de Oude Jeroenskerk. We maken kennis met ons nieuwe jaarthema 'Ervaar de ruimte'. Ds. Petra, ds. Simon, ds. Janneke, kerkelijk werker Jorine en jeugdwerker Peter zullen voorgaan in deze viering. Daarnaast zorgen Jaco van Leeuwen, Delight en het Delight-gelegenheidskoor voor de muzikale invulling. Na de dienst is er voor jong én oud een thematische Vossenjacht in Noordwijk Binnen. De achterblijvers kunnen alvast gezellig een kopje koffie drinken. Na afloop van de Vossenjacht lunchen we met elkaar. Graag vragen wij jullie of je naast je goede humeur ook eten voor de lunch willen meebrengen. Als je ongeveer zorgt dat je ongeveer eten hebt voor de mensen met wie je komt, dan is er genoeg om met elkaar te delen! Je meegebrachte lunch-spullen kun je voor de dienst in het Jobshuis neerzetten.

Delight-gelegenheidskoor tijdens Startzondag

Delight zal tijdens de Startzondagviering spelen en prachtige liederen ten gehore brengen. Wil jij voor deze keer met Delight meezingen en/of -musiceren? Dat kan in hun gelegenheidskoor! Kom op zondag 2 september 2018 van 19.00 uur – 20.30 uur naar de Vinkenhof, oefen met hen mee én treed samen met hen op tijdens de Startzondag. Alle leeftijden zijn welkom!! Per e-mail (startzondag@delightnoordwijk.nl) opgeven is fijn, maar niet noodzakelijk.



PROTESTANTSE GEMEENTE NOORDWIJK

**Orde van dienst zondag 29 juli 2018,
Zesde zondag van de zomer Buurtkerk
Kleur: Groen**

Preludium: Voluntary in a (John James)
Welkom en mededelingen door de ouderling v.d.

OP EN OVER DE DREMPEL...

(gemeente gaat staan)

**Aanvangslied – psalm van de zondag:
Lied 92:1,2,3** – Waarlijk, dit is rechtvaardig...

Groet, bemoediging en drempelgebed

Vg. De Heer zij met u

A. **ook met u zij de Heer.**

Vg. Onze hulp is in de naam van de Heer

A. **die hemel en aarde gemaakt heeft.**

Vg. Die trouw houdt tot in eeuwigheid

A. **en niet loslaat het werk van zijn handen.**

Korte stilte...

**Drempelgebed – bladzijde 535 Liedboek – in
beurtspraak: Vg: eerste twee strofen;
allen: laatste strofe** (Schep doorgang...)

(Gemeente gaat zitten)

Zingen: Lied 218 – Dank U voor deze nieuwe morgen...

...MET DE WERELD OM ONS HEEN...

Gebed om ontferming, afgesloten met

Vg. Heer, ontferm U (3x)

A. Heer, ontferm U (3x)

Loflied: Lied 309a – Gloria a Dios...

...VERZAMELD ROND DE SCHRIFTEN...

Gebed bij de opening van de Schriften

Moment met de kinderen...die daarna naar hun eigen
ruimte gaan...

Profetenlezing: Jesaja 63:7-14

Zingen antwoordpsalm: Lied 93 - De Heer is koning...

Evangelielezing: Marcus 6:45-53

Lofprijzing: Lied 339a – U komt de lof toe...

Uitleg en verkondiging

Orgelspel

De kinderen komen terug...

Zingen: Lied 917 (mel. YFC)

(gemeente gaat staan)

Apostolische Geloofsbelijdenis

(in nieuwe taal, ook voor kinderen; een proeve door S.J.D.)

Ik geloof in God, die als een goede Vader
ons leven en de hele wereld kan omvatten en dragen.

Hij staat achter de hemel en de aarde en houdt die vast.

En ik geloof in Jezus Christus, Gods eigen Zoon,

de Heer van ons leven,

Hij kwam op aarde doordat Gods heilige adem Hem leven gaf,
Maria heeft Hem gedragen en gebaard.

Jezus heeft geleden toen Pontius Pilatus heerser was namens de
keizer, Hij is gekruisigd, gestorven en daarna begraven.

Hij heeft het ergste meegemaakt, alsof God je verlaten heeft,
maar op de derde dag is Hij opgestaan uit de dood.

Hij is nu in de hemel, Hij regeert samen met God,

die als een goede Vader ons leven en de hele wereld kan
omvatten en dragen.

Hij zal uit de hemel komen om recht te spreken over
de mensen die leven en de mensen die gestorven zijn.

Ik geloof in de heilige Geest, God die ons inademt.

Ik geloof in de kerk die door God geroepen is om Hem te dienen
en er te zijn voor de wereld,

de kerk is de gemeenschap van bevrijde mensen die de taak
hebben Gods liefde en gerechtigheid te weerspiegelen.

Ik geloof dat God het goed maakt met ons, zodat alles wat we
niet goed deden niet meer meetelt, en dat we het zo ook goed
kunnen maken met elkaar.

Ik geloof dat God ons leven nieuw zal maken, ook al zijn we
gestorven en dat daarbij ook ons lichaam er toe doet.

En ik geloof dat ons leven voor altijd in Gods hand is.

Amen.

Zingen: Lied 422 – Laat de woorden die we hoorden...

...DANKEND EN DELEND...

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Inzameling van de gaven

...OP WEG MET DE ZEGEN

(gemeente gaat staan)

Slotlied: Lied 425 – Vervuld van uw zegen...

Wegzending en zegen. G. zingt AMEN

Postludium: Lobe den Herren, (J.G. Tofer)

**Welkom bij de ontmoeting rond koffie/thee/limonade
achter in de kerk**

*Als u als gast aanwezig bent in deze dienst en u wilt meer
weten over de protestantse gemeente Noordwijk, dan kunt u
zich na de dienst wenden tot de ouderling of de predikant of
de website www.pkn-noordwijk.nl raadplegen.*

Deze dienst is terug te zien en te luisteren op kerkomroep.nl